

10^e Tractoren defilé Woensdrecht 2020

De Woensdrechtse boerendag is een jaarlijks terugkerend evenement in het tweede weekend van september, waarin het boerenleven uit heden en verleden centraal staat. Het evenement wordt in twee dagen gehouden, en op zaterdag is het oldtimer tractoren defilé. Dan worden alle kernen van de gemeente Woensdrecht met trekkers bezocht. Op zondag is de grote Boerenmarkt met alles erop en eraan. Dit alles wordt georganiseerd op het evenemententerrein aan de Reimerswaalweg op de Brabantse wal. Men zegt wel, daar waar Zeeland Brabant "kust" ligt de Brabantse wal. Maar dit jaar is alles anders, Corona zette een streep door de Boerendag.



Alle deelnemers kregen een rallybord bij vertrek.

Maar OTMV leden Jeffrey de Nijs en Walter Meesters hebben toestemming gekregen van de gemeente Woensdrecht om het Tractoren defilé onder strikte voorwaarden te organiseren.

Zodoende zijn wij zaterdag 12 september vanuit Kruisland met 4 trekkers naar Woensdrecht vertrokken. Voorop de Deutz met OTMV-vlag, dan de John Deere, de Porsche en de Leyland. Het is een klein uurtje rijden. Het weer was prima, beetje rond de 22 graden, wat moet je nog meer. Dan kun je ondanks de omstandigheden je stalen ros nog even uitlaten.



Veel tussenruimte op het evenementen terrein

Aangekomen op het evenemententerrein werd aan ons het Corona Protocol uitgereikt en ook het rallybord en het lunchpakket. Daarna werden we opgesteld in 4 rijen en achter elkaar. Veel ruimte en overal afstand houden.

Om precies 12.00 uur vertrokken we met 75 trekkers, de route ging door de bossen bij Mattemburgh en zo passeerden we ook Kaasboerderij "De Zuidgeest", bij OTMV Brabant bekend van een excursie een paar jaar geleden.



Voorzitter van de OTMV afdeling Noord Brabant, Mark Frijters heeft de OTMV vlag op zijn Deutz

Langs de bossen van Wouwse Plantage reden we naar Huijbergen en vandaar naar Hoogerheide, hier was een pauze op het terrein waar normaal het Brabantse wal festival plaatsvindt, de opstelling van de trekkers was hetzelfde als op het evenemententerrein.

Om 15.00u vertrokken we weer, nu richting Ossendrecht over Calfven. Dit is een licht glooiende weg en vanuit Ossendrecht reden we de Noordpolder in. Hier lag een groot gedeelte onverharde weg in, vorig jaar hadden wij ook een stuk van deze route gereden. Toen hadden we veel regen en zaten onze trekkers helemaal onder het slijk en nu was alles stof! Je kon de trekker die 100 meter voor je reed amper zien. Via een mooi natuurgebied De Bunt kwamen we in de Dorpstraat in Woensdrecht.

Aan de linkerkant van de dorpsstraat passeren we een Amerikaanse Sherman Tank en deze herinnert aan de zware slag om Woensdrecht van oktober 1944.



Sherman tank in Woensdrecht

Deze slag was noodzakelijk omdat via Woensdrecht de enige landtoegang was tot Zuid-Beveland en Walcheren, en zodoende dat de geallieerden de controle kregen over de Westerschelde en de haven van Antwerpen.

Vervolgens reden we via Woensdrecht terug naar het evenemententerrein, de route op het terrein is hetzelfde als s'-Morgens. Tijdens de drive-through kom je eerst bij post drank. Daar wordt cola, Fanta of water aangeboden. Vervolgens kom je voorbij de frites-kraam en hier wordt een zak met frites, snacks en sausjes aangereikt en het aanreiken van de zak met frites gaat met een bezemsteel waar een haak is aan gemonteerd. Een medewerker gaat met de steel in de kraam en daar wordt de zak aangehangen en vervolgens draait die zich naar de trekker waar de bestuurder de zak frites afneemt en verder rijdt naar zijn plaats zoals in de ochtend voor het vertrek.



Frites drive through

Nadat we onze frites op hadden en de organisatie hadden bedankt zijn we weer op huis aangereiden. Ondanks alle corona maatregelen was het een mooie dag, maar hadden wel in ons achterhoofd dat dit het wel was dit jaar.

Peter Frijters



Veel aandacht in de lokale pers voor dit goed geslaagde evenement. Complimenten aan de organisatoren!